



De Rank



Hervormde wijkgemeente
Protestantse Kerk
Krimpen aan den IJssel

19 maart 2017 jaargang 10 nummer 29

Rankbericht

Albert Schweitzerlaan 8, 2922 HD Krimpen aan den IJssel; tel. 0180-512534; www.derankkrimpen.nl; info@derankkrimpen.nl

Welkom

Vanmorgen gaat de wijkpredikant, Ds. Machiel van der Giessen voor. In deze dienst zal de Heilige Doop worden bediend aan:

Kobus Noah Engel, zoon van Jaap & Madelon Geneugelijk-Dukel (Middenwetering 3080)

Fien, dochter van Harmen & Joyce Heuvelman-de Haan (Fuga 24)

Sofia Francisca, dochter van Frank van der Horst & Patricia Via Suaznabar (Orchidee 87)

Wesse Pim, zoon van Wout & Leanne Schouten-Scheek (Schietsbaan 11)

We lezen Marcus 14, 53 – 65. De tekst voor de verkondiging: Marcus 14, 62: Jezus zei: *'Dat ben Ik, en u zult de Mensenzoon aan de rechter-hand van de Machtige zien zitten en Hem zien komen op de wolken van de hemel.'*

Het kinderlied is deze morgen, lied 459 uit de Evangelische Liedbundel: Lees je Bijbel, bid elke dag.

Vanavond gaat Dr. Gert den Hartogh voor in de gezamenlijke avonddienst in de Rank. Thema: *Jezus alleen* naar aanleiding van Johannes 12, 24 - de gelijkenis van de graankorrel.

Kinderlied – zondag 26 maart

Op zondag 26 maart is het kinderlied: ELB 421, *Ben je groot of ben je klein, God houdt van jou!*

Collecte

De eerste collecte is voor de Ned. Patiënten Vereniging De NPV is een landelijk werkzame organisatie die zich al 30 jaar inzet voor de zorg voor het leven. De NPV gelooft dat het leven beschermwaardig is en dat het leven alleen kan worden beschermd door solidariteit en zorgzaamheid. De tweede collecte is voor de Kerk, voor de groei en bloei van de gemeente. In deze 40 dagentijd is er elke zondag een extra collecte aan de uitgang in de "boterham".

Steun ouderen in Moldavië

Zondag 19 maart is de 3^e zondag van de veertig-dagentijd, ook wel vastentijd genoemd als voorloper op het paasfeest. Het thema van de 40 dagentijd is "Sterk en Dapper". In Moldavië wonen veel ouderen in zwaar verwaarloosde huizen zonder sanitaire voorzieningen en zonder aansluiting op de waterleiding. Met een pensioen van nog geen twintig euro per maand kunnen zij de minimale maandelijkse lasten, zoals verwarming en medicijnen, niet betalen. Daarnaast leven zij vaak in een sociaal isolement. De Bethania Christian Relief Association (Bethania), partner van Kerk in Actie, zet zich in om het leven van ouderen in Moldavië te verbeteren. Zo realiseerde zij een dagcentrum voor ouderen. Daar ontmoeten ouderen elkaar, nemen deel aan diverse activiteiten en volgen bijbel studies. Zo hebben de ouderen een plek waar ze samenkomen om iets te ondernemen. Voor

ouderen die niet naar het centrum kunnen komen, heeft Bethania een 'tafeltje-dekje' service. Op die manier krijgen zij een gezonde en voedzame maaltijd thuis en voelen zich minder eenzaam door dit dagelijkse bezoek. Voor 10 euro kan één oudere dertien keer een maaltijd eten in het dagcentrum of via de 'tafeltje-dekje' service. Uw gift maakt het mogelijk dat deze ouderen zich minder eenzaam voelen, een gezonde en voedzame maaltijd kunnen eten en de zorg krijgen die zij nodig hebben. Doet u ook mee? De collecte tijdens de kindernevendienst is voor deze ouderen en ook de collecte in de boterham bij de uitgang. Wij vragen uw bijdrage voor deze mensen, door uw gift te geven in de boterham.

Weekagenda

Maandag 20 maart

20.00 uur: Classisvergadering (Rank)

Dinsdag 21 maart

19.30 uur: Belijdeniscatechese (met kerkenraads-leden) (pastorie)

Woensdag 22 maart

Huiskring "de Bergrede" Hs.4 (Treviso 38)

Vrijdag 24 maart

08.30 uur: Redactie Rankbericht (Rank)

19.00 uur-20.00 uur: Oud papier (parkeerterrein IJsseldijkkerk)

Zaterdag 25 maart

09.00 uur-12.00 uur: Oud papier (parkeerterrein IJsseldijkkerk)

Zondag 26 maart

10.00 uur: Ds. M.D. van der Giessen, Belijdenisdienst
18.30 uur: dienst in de IJsseldijkkerk. Voorganger: Prop. mw. A. Six-Wienen, Gouda, m.m.v. Kerkkoor Krimpen o.l.v. Karin Snel

Zieken

Zieken thuis

Dhr. H. Veenstra, Boerhaavelaan 2, 2922 HK
Mw. M. M. van Capellen-Korevaar, Lijsterstraat 42, 2922VG

In verband met ruimtegebrek hebben we de verpleeghuizen achterwege gelaten.

Zondag 26 maart – belijdenis- en doopdienst

Volgende week zondag, zondag 26 maart is de morgendienst een belijdenis- en doopdienst.

Esther Mandemaker (Houtzaagmolen 32, 2935 AX Ouderkerk aan den IJssel) en

Anne-Laura Suijker (Rotterdamseweg 14, 2921 AP Krimpen aan den IJssel) zullen belijdenis doen en Esther zal ook gedoopt worden. We zijn blij, dat Esther en Anne-Laura in het midden van onze gemeente belijdenis willen doen en verheugen ons met hen op de dienst van volgende week zondag. Laat gerust uw/jouw vreugde daarover aan hen merken met een persoonlijk woord/berichtje/ kaartje. We dragen hen op in onze voorbeden.

Predikant: ds. M.D. van der Giessen

Redactie:

Scriba: W.J.Pols

Hoflaan 37, 2926 RC Krimpen a/d IJssel
tel.0180-471117, mdvandergiessen@freeler.nl

kopij inleveren:
rankbericht@derankkrimpen.nl

Hoflaan 3, 2926 RC Krimpen a/d IJssel
06-53850718, scriba@derankkrimpen.nl

Grote schoonmaak de Rank.

In de komende week wordt er grote schoonmaak gehouden in de Rank. Hoewel al meerdere mensen zich op gegeven hebben om te helpen, zou het erg fijn zijn als er nog meer hulp bij zal komen. U bent hartelijk welkom op maandag 20 maart en/of dinsdag 21 maart en/of woensdag 22 maart. We beginnen 's morgens om 08.30 uur en stoppen tegen 12 uur. Met elkaar is de schoonmaak zo gedaan en het is nog gezellig ook. Voor eventuele inlichtingen, bel Marry Goudriaan, tel 519848. Bij voorbaat hartelijke dank voor uw hulp.

Vacature mentor Follow Me Next

Vanaf september komt er een plaatsje vrij in het mentor team van de Follow Me Next mentorcatechese. Kom jij ons team versterken?

Wat is een mentor?

Een mentor in de Follow Me Next groep is een "herder", leraar en coach voor een groep jongeren vanaf 16 jaar.

Het beeld van de herder verwijst naar de woorden van de Here Jezus: "Ik ben de Goede Herder" Hierbij draait het om liefde. In de eerste plaats om de liefde voor Jezus. Maar ook de liefde voor de jongeren om hen voor te gaan, te begeleiden, op de weg naar Christus. Als leraar probeer je kennis over te brengen. Het is belangrijk dat je deze kennis in huis hebt. Als je van jezelf weet dat je minderbasiskennis hebt, kun je meer tijd nemen om je voor te bereiden op de les. Dit is heel leerzaam voor jezelf en daardoor groei je zelf ook in je geloof.

Voor het coach aspect kun je kijken naar de sport. Geloven is topsport. Als je het belangrijk vindt dat jongeren een "topprestatie" gaan leveren, moeten ze ook een goede coach hebben. Een coach is niet beter dan de topsporter, maar helpt de topsporter wel naar een hoger niveau. Je hebt dan ook een begeleidersrol. Als mentor ga je met de groep jongeren onderweg om samen Jezus beter te leren kennen, om te groeien in het geloof.

Wat wordt er van een Mentor verwacht?

Het belangrijkste van alles is dat je zelf een liefdesrelatie met God (Vader, Zoon en Heilige Geest) hebt. Dit wil niet zeggen dat je een perfect geloof moet hebben. Juist als je zelf je moeite en zwakke plekken in het geloof kent, kun je ook beter meevoelen met de jongeren. Zo ben je voor hen herkenbaar en toegankelijk.

Concreet:

Een mentor bereid zich voor op de les, door de handleiding van de les door te lezen, het Bijbelgedeelte, en de opdrachten uit de werkmap door te lezen.

Een les duurt drie kwartier en is om de week op maandagavond vanaf 19.00 uur. De mentor wordt minstens 5 minuten voor aanvang van de les verwacht zodat je de jongeren bij binnenkomst kunt verwelkomen. Na een centrale introductie op het thema ga je de gepresenteerde stof verwerken in een gesprek met je groep. Na de les drinken we nog even iets met elkaar. Voor een mentor is het belangrijk dat hij/zij de jongeren leert kennen.

Je werkt in een team. Als team ondersteun je elkaar en vul je elkaar aan. "Samen in de naam van Jezus!" Omdat we al een vrouwelijke mentor hebben voor deze groep, gaat deze keer onze voorkeur uit naar een man. Ben je geïnteresseerd? Heb je nog vragen of opmerkingen?

Mail: willemiek.schippers@xs4all.nl of bel 06-20653547.

Willemieke Schippers

Opfriscursus

Naar aanleiding van de oproep met betrekking tot de belijdenis doen hebben een aantal gemeenteleden aangegeven wel mee te willen doen als een soort 'opfriscursus'. Ik heb met hen afgesproken, dat we ergens in de komende tijd zo'n 'cursus'-gespreksgroep gaan doen, waarbij we ons daar dan ook echt op richten. Inmiddels hebben zich n.a.v. het vorige Rankbericht meer geïnteresseerden gemeld. Heb(t) u/jij daar ook belangstelling voor, geef het me door: 47 11 17/ mdvandergiessen@freeler.nl

Reactie geven op tweede Concept van het Beleidsplan 'Zicht op Overmorgen'

Op donderdag 9 maart jongstleden heeft de Algemene Kerkenraad het tweede concept van het Beleidsplan 'Zicht op Overmorgen' vastgesteld. Dat wordt nu voorgelegd aan de wijkkerkenraden, die voor half mei hun reactie moeten geven. Eerder zijn al besluiten genomen, die ingrijpende maatregelen noodzakelijk maken. Daar wordt nu in dit plan verder invulling aan gegeven. Om een goede reactie te kunnen geven aan de Algemene Kerkenraad wil de wijkkerkenraad de gemeente horen. Op dinsdag 18 april spreekt de wijkkerkenraad over de plannen en wil dan op een gemeenteavond op donderdag 20 april, aanvang 20.15 uur de gemeente horen. Om zo breed mogelijk gemeenteleden (ouderen en jongeren!) de gelegenheid te geven om te reageren, zal er ook op zondag 23 april na de kerkdienst gelegenheid zijn om met elkaar van gedachten te wisselen over de tweede versie van het beleidsplan. Op dinsdag 16 mei vergadert de wijkkerkenraad weer en zal dan op grond van alle consultaties de reactie vaststellen, die naar de Algemene Kerkenraad gaat. In het Krimpens Kerkblad van komend weekend zal een samenvatting van het conceptbeleidsplan komen en dan is ook het gehele conceptbeleidsplan te downloaden via www.pknkrimpens.nl. Heb(t) u die mogelijkheid niet, dan is een papieren versie ook te verkrijgen in de Rank. Noteer alvast de data voor de gemeentegesprekken: donderdagavond 20 april en/of zondagmorgen 23 april!

Oud Papier

Vrijdag (24-03) en zaterdag (25-03) zal er weer inzameling van het oud papier plaatsvinden. De locatie is het parkeerterrein aan de Kerkdreef achter de IJsseldijkkerk. De openingstijden van de container zijn op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur.