



Zondag 13 september 2020 - jaargang 1 nummer 28

## Welkom bij de kerkdiensten

Deze zondag is de startzondag voor het nieuwe winterseizoen. In de morgendienst gaan onze beide predikanten ds. Machiel v.d. Giessen en Dr. Gert den Hartogh voor. Aanvang 10.00 uur.

Deze dienst kunt u meebeleven via de kerkomroep of via [www.youtube.com/arkrank](http://www.youtube.com/arkrank).

13.30 uur: Sing-In op het plein voor de Ark, (zie verder in de nieuwsbrief.)

De avonddienst is in de IJsseldijkkerk, de voorganger is dan ds. A.L.A. den Besten, Nieuwerkerk a/d IJssel.

Aanvang 18.30 uur.

Wij wensen u/jullie gezegende diensten toe.

## Startdienst 13 september

Startdienst, altijd weer een bijzonder moment. Als binnen de gemeente van de Here Jezus weer allerhande activiteiten van start gaan. En dit jaar bijzonderder dan jaren hiervoor. Omdat we nog steeds aan allerhande beperkingen gebonden zijn. Veel dingen die we graag zouden willen en/of voorheen gebruikelijk waren, kunnen nu niet op de gewone manier of zelfs helemaal niet plaatsvinden. Door velen, zo niet allen wordt dit als een (pijnlijk) gemis ervaren. Met een ruimte die nauwelijks voor de helft gevuld is. Een mailtje met de mededeling dat je verzoek om de dienst daadwerkelijk bij te wonen, is 'afgewezen'! Het staat haaks op het streven van iedere gemeente om 's zondags zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen de vieringen mee te beleven. En over dat 'vieren' gesproken: hoe onbevredigend is het in de beleving van velen niet, te moeten meemaken dat er niet gezongen wordt en de mensen ook zelf niet mogen zingen? Nog afgezien van de onmenselijke regel anderhalve meter afstand te bewaren...

Nee, het lijkt de Startdienst er niet aantrekkelijker op te maken... Of toch juist wel? Het jaarthema is 'Het goede leven'. En persoonlijk beschouw ik het als niet minder dan een uitdaging om daarmee aan de slag te gaan. Te wijzen op het feit dat de toestanden waar we nu mee te maken hebben, van voorbijgaande aard zullen zijn en we, juist als gelovigen, mogen, kunnen – ja zelfs moeten leven vanuit de hoop. Hoop die immers in het verlengde van ons geloof ligt.

En daarom hopen we zondag er toch een feestelijke dienst van te maken. Een werkelijke viering. Een viering waarin weer van alles zal gebeuren en we door alles heen weer herinnerd zullen worden dat een leven met God en Christus Jezus per definitie een *goed* leven is. Een leven vol beloften, een leven op weg door een wereld die nog altijd Gods schepping is en waarin we dan ook zijn aanwezigheid dagelijks mogen en kunnen opmerken!

## Sing-in – 'Samen.... in de Naam van Jezus'

Het slotlied in de startdienst is 'Samen in de Naam van Jezus', maar helaas kan dat niet echt in de kerk samen gezongen worden. Daarom is er om 13.30 uur op het grasveld bij de Ark een Sing-in, waar we wel - uiteraard op minimaal anderhalve meter afstand van elkaar! – samen kunnen zingen en elkaar ontmoeten. Het belooft mooi weer te worden; kom en geniet!

## Een dienst bijwonen?

Graag weer een dienst bijwonen? Dat kan! Geef je op via de website (zie in de colofon onder aan de nieuwsbrief) of per telefoon **06- 57250882**. Er is een mogelijkheid om voor meerdere zondagen in te schrijven. Ook kunnen meerdere personen opgegeven worden. Uiteraard zijn er beperkende maatregelen zoals 1,5 meter uit elkaar zitten. En toch bent u, ben jij, van harte welkom!

## Collecten

De eerste collecte is voor de Stichting Present Rotterdam. We geloven dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn. Een mens heeft veel ontvangen om van te genieten en om van te delen met anderen. Present wil zich laten inspireren door de persoon van Jezus Christus. Hij bracht waarden als dienstbaarheid en gelijkwaardigheid in praktijk en zijn voorbeeld prikkelt ons tot navolging. Tegelijk kiezen we in alles voor inclusie: iedereen van welke levensovertuiging dan ook is meer dan welkom om gezamenlijk iets van onze tijd te geven en te ontvangen.

De tweede collecte is bestemd voor de groei en bloei van de gemeente.

Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u na afloop van de dienst uw geld of collectebonnen deponeren in de daarvoor bestemde bakken/schalen. Wilt u digitaal geld overmaken? Dat leest u op de laatste bladzijde van deze nieuwsbrief.

Hartelijk dank!

### **Kinder(neven)dienst in de Ark met ouders en crèche**

Hallo jongens en meisjes en deze keer ook voor jullie ouders. Zondag is het startzondag met als thema 'Het goede leven'. Dat klinkt in deze tijd misschien nog wat raar, maar dat is wat God met ons voor ogen heeft. Dat mogen we elkaar ook zeker toewensen als gemeente. Daarom is er naast de morgendienst in de Rank ook een kinder(neven)dienst in de Ark. Deze keer zijn niet alleen de kinderen, maar ook de ouders welkom. We zullen deze dienst weer samen starten in de kerkzaal en als de kinderen dan naar de nevendienst gaan, kunnen de ouders de preek via de livestream in de Rank volgen. Van harte welkom allemaal. We starten om 10:00 uur. Er is zondag ook crèche in de Ark en deze keer niet in de Rank, zodat je als compleet gezin naar de kerk kan komen.

Aanmelden voor deze dienst is verplicht om zo de richtlijnen van het RIVM te kunnen volgen. Er is best veel ruimte in de Ark, maar vol=vol. Het aanmelden gaat alleen anders dan via de website, omdat het te kort dag is.

**Aanmelden kan door een mail te sturen naar [jeugd.arkrank@gmail.com](mailto:jeugd.arkrank@gmail.com) of een appje te sturen naar Sija Groeneveld 06-39774173. Hierbij graag vermelden:**

- **aantal volwassenen/tieners 12+**
- **aantal kinderen**
- **basisschoolgroep of crèche leeftijd**
- **een telefoonnummer voor contactonderzoek**

We hopen elkaar zondag te ontmoeten met een goed samenzijn. Groetjes van de leiding.

### **Zingen in de kerkdiensten**

Vanuit de gemeente krijgen we regelmatig vragen over het zingen in de kerkdiensten. Ook tijdens de vergaderingen van de kleine kerkenraad hebben we hier vaak over gesproken. Zingen hoort bij de kerkdiensten. Veel mensen missen het zingen dan ook enorm. De afgelopen maanden was het advies om vooral niet te zingen. Aan dit advies hebben we gehoor gegeven.

Inmiddels is er een rekentool beschikbaar waarop je precies kunt uitrekenen in welke kerken er wel en niet gezongen mag worden. Dit heeft onder andere te maken met de afmetingen van het gebouw en de ventilatie. Als we de rekentool invullen voor onze kerkgebouwen, dan is er ruimte om beperkt in de diensten te gaan zingen (zes minuten).

De kleine kerkenraad heeft besloten om deze ruimte te gaan benutten. Dit betekent nog steeds dat we zeer terughoudend omgaan met zingen in de eredienst, maar dat er toch weer iets meer ruimte komt om de lofzang gaande te houden. Let bij de aankondigingen van de liederen op de aanwijzingen van de voorganger.

### **Koffiedrinken in de speeltuin**

Na de (online)morgen- en kinderdienst is iedereen van harte welkom om elkaar te ontmoeten in de grote speeltuin in het Middenweteringpark. Op deze startzondag kunnen we elkaar 'het goede leven' toewensen. Iedereen, jong en oud, kan daar naartoe komen. Neem zelf eten en drinken mee!

### **Weekagenda**

#### Zondag 20 september

10.00 uur. Ds. M. van der Giessen, H.A.

18.30 uur. Dr. G. den Hartogh, H.A. (Ark)

### **Een 'zegen ontvangen' bij de viering van het Heilig Avondmaal**

In de ArkRank Nieuwsbrief van vorige week is aangegeven, dat we op zondag 20 september de viering van het Heilig Avondmaal vanwege de Coronamaatregelen als een 'lopende viering' zullen hebben. Evenals andere kerken in Krimpen, voor wie de tafelviering de vertrouwde vorm is, hebben we daarvoor moeten kiezen. Nu brengt de situatie ons daartoe, maar op zich kent onze gereformeerde traditie van oorsprong meerdere vormen, vergelijk de synode van Emden (1571): de Synode van Emden (1571) deed: 'Maer al ghaende of staende of sittende 't avontmael te untfanghen oordelen wij middelmatich te sijne.

Derhalve sullen die ghemeynten sulcke eene wij se ghebruicken die hen de allergehegheste dunckt te sijne'.

Voor velen is de tafelviering daarin geworden tot de vorm bij uitstek. Dat is trouwens eigenlijk alleen zo in ons land. Elke vorm brengt echter zijn eigen (on)mogelijkheden met zich mee.

En zo is ook vorige week aangegeven, dat het bij de 'lopende viering' mogelijk is om in plaats van brood en wijn te ontvangen, een zegen te ontvangen: "Wie zijn hand op het hart legt in plaats van de hand uit te steken voor het ontvangen van een stukje brood, ontvangt een zegen". Dat is niet per definitie met de vorm van de 'lopende viering' gegeven, maar wel iets, dat de betrokkenheid van allen, jongeren en ouderen kan vergroten, ook al neemt men niet deel door het ontvangen van brood en wijn. Bij de gesprekken tijdens het fusieproces over de deelname aan het Heilig Avondmaal antwoordde een ouder gemeentelid, die niet de vrijmoedigheid had om aan tafel aan te gaan, waarom zij niet mee vierde: "Ik vier het wel mee, maar door te kijken. Daarom ben ik er altijd". Menigeen maakte daar een andere keus en bleef thuis. Jammer! Als gemeente vieren we samen het Avondmaal. Wel treffend overigens dat die woorden "Ik vier het wel mee, maar door te kijken" in deze tijd van online-diensten ook nog weer een eigen zeggingskracht krijgen. In onze tijd mogen we het (Goddank!) ook meemaken, dat voor het eerst of opnieuw mensen geraakt worden door het Evangelie en de weg van het geloof willen gaan. Dan is persoonlijk het geloof belijden en deelname aan het Heilig Avondmaal door het ontvangen van brood en wijn soms nog een stap, waar ze nog niet aan toe zijn, maar waar meedoen/lopen door het ontvangen van een persoonlijke zegen. Dat maakt hen dan niet tot een 'meeloper', maar wel een deelnemer. Op een wijze, die bij hen past in de fase van hun geloofsweg. De persoonlijke zegen kan en mag hen stimuleren in hun ontdekkingstocht in het geloof en helpen om de keuze te maken het geloof ook persoonlijk te belijden.

Soortgelijk geldt dat kinderen en jongeren: wanneer zij meelopen en wanneer ze daarbij ook een zegen krijgen, blijkt hoezeer kinderen en jongeren daar ook door geraakt worden en zich betrokken weten en het zo tot zegen mag zijn in hun eigen geloofsontwikkeling.

Bijkomend voordeel - voor ouders met kinderen is er praktisch vaak de vraag: moet ik ze hier alleen laten zitten, terwijl ik naar voren ga? Menig kind vindt dat ook eng en dat maakt het voor menig ouder en kind spannend. Dat hoeft dus niet. Mag zo de viering van het Heilig Avondmaal ons volgende zondag ons allen tot zegen zijn!

M.D. v.d. G

### **Belijdenis doen?!**

Misschien heb jij, heeft u er weleens over nagedacht: belijdenis-doen. Maar is het er tot nog toe nooit van gekomen. Omdat je jezelf nog te jong vindt. Omdat je denkt dat je er nog niet aan toe bent. Omdat je jezelf afvraagt, of je wel genoeg geloof hebt. Omdat... Er zijn verschillende redenen te verzinnen. En het is uiteraard volstrekt onmogelijk om al die redenen hier aan de orde te stellen en te bespreken. Wél wil ik alvast van de gelegenheid gebruik maken om een paar misverstanden uit de weg te ruimen. In de eerste plaats: je bent nooit te jong of te oud om te leren. En aan het eind van de rit hoef je ook niet zoiets als een geloofsexamen af te leggen (vroeger wel, maar dat is inmiddels lang geleden!). Ook dit jaar willen we weer beginnen met belijdeniscatechisatie. En daarbij is iedereen van harte welkom. En nogmaals: je hoeft niet aan allerlei voorwaarden te voldoen. Want we willen met elkaar als het ware op ontdekkingsreis gaan. Een ontdekkingsreis door de bijbel, een ontdekkingsreis door de wereld van geloven. En om te beginnen is er dan alle ruimte om vragen te stellen. Want wie heeft er geen vragen? Al pratend en nadenkend met elkaar zullen we ontdekken dat geen twee mensen precies hetzelfde en op dezelfde manier geloven. Terwijl er uiteindelijk wél belijdenis gedaan zal worden – en dat is bijzonder, want het woord dat in de bijbel voor 'belijdenis' gebruikt wordt, is 'homologia'- en dat betekent letterlijk wel degelijk 'hetzelfde zeggen'. Maar daarmee bedoelen we niet dat belijdeniscatechisanten het uiteindelijk overal helemaal met elkaar eens zijn, maar wél dat er binnen de Gemeente van de Here Jezus uiteindelijk door iedereen hetzelfde 'ja' gezegd wordt.

Ten slotte: ook als je niet zeker weet, of je wel belijdenis zult / wilt doen, ben je welkom. De catechese als zodanig verplicht tot niets.

Praktisch: Omdat je misschien nog meer informatie wil hebben, is er op **maandag 21 september in de Ark** een info / oriëntatieavond die begint om **20.00** u. Dan zullen er ook verdere afspraken over dagen en data gemaakt worden (wat komt voor iedereen het beste uit?)

Zoals gezegd en nogmaals: Iedereen is van harte welkom – en mocht jij / u in de aanloop nog vragen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen!

\*Uiteraard zal met coronamaatregelen terdege rekening gehouden worden! In de Ark is er voldoende ruimte om de benodigde afstand te bewaren!

## **Start Jongerencatechese (15+)**

Hi! Wij hopen dat je genoten hebt van de zomervakantie, deze is helaas voorbij ;). Aan de andere kant is het ook altijd weer fijn om school en sportactiviteiten weer op te pakken en samen met vrienden leuke dingen te ondernemen.

De jongerencatechese gaat ook weer van start en hier willen we jou graag voor uitnodigen. Samen met leeftijdsgenoten nadenken over het thema "Het goede leven", wat dit concreet betekent en wat de Bijbel hierover zegt. Wij zouden het supertof om samen met jou op ontdekkingstocht te gaan.

Wij komen 1x in de twee weken op maandagavond samen in de Rank van 19:30-ongeveer 21:00. De ene keer gaan we inhoudelijk met het thema en jullie vragen aan de slag en de andere avond willen we er een meer ontspannen avond van maken waar ook andere activiteiten centraal kunnen staan. Zo wisselen we de inhoudelijke avond af met de ontspannen avonden. De startavond is maandag 21 september. Geef je op door één van de onderstaande mentoren een berichtje te sturen. Hopelijk tot snel!

Marlies: 06-43435133 | Rick: 06-22254298

Ds. Machiel: 06-51742197

## **GemeenteGroeGroepen**

Ook door middel van dit bericht heten we u en jou van harte welkom om aan te sluiten bij een van onze kringen. Wat is de gemeentegroei-groep? Het zijn een aantal groepen mensen jong en oud die met elkaar nadenken over God, geloven en het leven. Een groep komt ongeveer 1 keer per 3 weken bij elkaar, en vaak is dat bij iemand thuis. Nu in deze tijd zijn de groepen iets kleiner. Hebt u of jij zin om eens een avondje mee te kijken of wil je meer informatie?

Bel gerust of stuur een appje of mailtje naar Annemieke Vermeulen

[vermeulenannemiek@gmail.com](mailto:vermeulenannemiek@gmail.com)

06-37419379

## **Boekenmarkt voor Bouwfonds Ark.**

Al vele jaren wordt er in de Ark een boekenmarkt gehouden. Op deze markt worden vele honderden boeken en cd's uitgestald en kan er uitgebreid gesnuffeld worden om met een goed gevulde tas met goede boeken weer naar huis te gaan. Je slaagt altijd! Deze boekenmarkt is inmiddels een begrip geworden in Krimpen en omgeving. Ook dit jaar weer een

boekenmarkt. Op zaterdag 3 oktober 2020. Een datum om alvast te noteren! Er is ook nog een keer gelegenheid om boeken en cd's in te leveren bij de Ark, op donderdag 24 september van 19.00 tot 21.00 uur. Krijgt je nog een keer de kans om wat ruimte in huis te creëren. We zien je graag komen. De opbrengst van deze boekenmarkt is bestemd voor het Bouwfonds Ark, dus een zeer goede bestemming. Ook hier: "Samen in touw voor een nieuw gebouw" Verdere informatie over de boekenmarkt: Kees Snoey, tel. 0180-520566

## **"Samen in touw"**

De plannen voor de verbouwing van de Ark gaan steeds duidelijker vormen aannemen. Er staat heel wat te gebeuren en dit brengt vanzelfsprekend hoge kosten met zich mee.

Zoals al eerder in Kerkblad en Nieuwsbrief werd aangekondigd, is er een werkgroep Bouwfonds Ark gestart. Iedereen die een goede en vooral 'veel geld-opbrengende' actie weet en daaraan actief wil meewerken, mag zich bij de huidige werkgroep aanmelden. Rondom startzondag begint ook de eerste Actie "**BOUWSTEEN**". Er zijn 400 BOUWSTENEN te koop voor € 10,00 per stuk. De stenen zijn voorzien van een mooi label waarop o.a. een prachtige tekst uit Efeziërs 2 staat vermeld.

Reserveer nu vast je BOUWSTE(N)EN. Over de wijze van betaling en levering volgt t.z.t. bericht.

Hoe zijn de BOUWSTE(N)EN te bestellen?

Stuur een mail naar [samenintouw@gmail.com](mailto:samenintouw@gmail.com) Vermeld in de mail je naam, adres en telefoonnummer en het aantal stenen dat je wilt reserveren. (Er is geen maximum)

Het is ook mogelijk om telefonisch te reserveren via:

**06- 57250882**

Vanaf september zullen nog meer acties opgestart worden (als de omstandigheden daar ruimte voor geven) waarvan de opbrengst geheel voor aanvullende doelen rondom de Ark verbouwing bestemd is.

Wij rekenen erop dat iedereen een STEENTJE gaat bijdragen.

*Werkgroep Bouwfonds Ark.*

*(Marjan Tromp, Wendy Hartsuiker, Christian Berkhout, Johan van der Niet, Marjan Zwart)*

### **Digitaal bijdragen aan de collecten?**

Er zijn 3 manieren van betalen: handmatig overschrijven, QR code en betaalverzoek.

Mocht het betaalverzoek niet werken, deze is ook terugvinden in de mail.

#### Bankgegevens: 1e collecte

NL 87 INGB 0000 3530 86 t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel o.v.v. ArkRank (let op: dit is een gewijzigd bankrekeningnummer!)

#### Betaalverzoek collecte 1 (diaconie):

<https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=UOMeEga3M5yuCLgTOSGXCKo6Enz2psRO>

#### QR Code 1e collecte:



#### Bankgegevens: 2e collecte

NL 12 INGB 0000 5425 19 t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel o.v.v. ArkRank (let op: dit is een gewijzigd bankrekeningnummer!)

#### Betaalverzoek collecte 2 (groei en bloei):

<https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=BrXrmn6mfh7T9naG77DhLstxBBDO4RkH>

#### QR Code 2e collecte:

