



**Voorganger:** ds. Machiel van der Giessen  
dr. Gert den Hartogh  
Willemieke Schippers-Kuijl

**Organist:** Gerrit van der Werf  
Arie de Korte

**Koster:** Jan de Ruijter

---

## Welkom en mededelingen

**Zingen** Psalm 90: 1

## Stil gebed

## Bemoediging en groet

**Aanvangstekst:** Hebr 13: 8

*Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.*

**Zingen** NLB 512: 1, 2, 5, 6 en 7

## Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest

## Kindermoment – Liefde is...

**Kinderlied:** ELB 422

1. Als je geen liefde hebt voor elkaar,  
vallen de dromen in duigen.  
Dromen van vrede worden niet waar,  
kwaad is niet om te buigen.

### Refrein

Als je geen liefde hebt voor elkaar,  
leef je buiten Gods gloria.  
Als je geen liefde hebt voor elkaar,  
leef je buiten Gods gloria.

2. Als je geen antwoord geeft op verdriet,  
zullen de tranen niet drogen.  
Als je het leed in de wereld niet ziet,  
worden Gods woorden verbogen.

3. Als je geen oog hebt voor het gemis,  
als je geen brood weet te delen,  
denk dan aan Jezus die brood en die vis,  
uit liefde deelde met velen.

4. Als je geen liefde hebt voor elkaar,  
leef je buiten Gods gloria.  
Als je geen liefde hebt voor elkaar,  
leef je buiten Gods gloria.

**Bijbellezing:** 1 Korintiërs 13

**Zingen** Psalm 73: 9

**Verkondiging:** *De liefde zal nooit vergaan*

**Zingen** Voorzichtig Licht Nr 121

1. Gij goede God, die vlees en bloed  
Van al wat leeft verzorgt en voedt,  
O Bron van al wat adem heeft,  
Wij bidden U: dat Gij ons geeft

2. geloof, om wakker op te staan,  
en hoop, om dapper door te gaan,  
en liefde, liefde bovenal -  
dat lijf en ziel U loven zal.

3. Gij goede God, die vlees en bloed  
van al wat leeft verzorgt en voedt,  
behoed ons zo in deze nacht,  
houd, herder, over ons de wacht

4. totdat wij opstaan, uitgerust,  
door stralend zonlicht zacht gekust  
en wij U prijzen met een lach  
voor weer een lange, lieve dag!

5. Is dit ons laatste uur geweest?  
Dat wij dan, door uw goede Geest,  
als er geen morgen meer zal zijn,  
eeuwig bij U geborgen zijn.

**Inleidende woorden op 'De gestorvene'**

**Luisterlied:** 'De gestorvene' - Ida Gerhardt -

*Zeven maal om de aarde te gaan,  
als het zou moeten op handen en voeten;  
zeven maal, om die ene te groeten  
die daar lachend te wachten zou staan.  
Zeven maal om de aarde te gaan.*

*Zeven maal over de zeeën te gaan,  
schraal in de kleren, wat zou het mij deren,  
kon uit de dood ik die ene doen keren.  
Zeven maal over de zeeën te gaan –  
zeven maal om met zijn tweeën te staan.*

**Gedenken overledenen**

**Bijbelwoord:** Romeinen 14: 7 – 9

Want niemand onzer leeft voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf; want als wij leven, het is voor de Here, en als wij sterven, het is voor de Here. Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren. Want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden, opdat Hij en over doden en over levenden heerschappij voeren zou. Amen.

**Zingen** NLB 726: 4 en 5

**Apostolische Geloofsbelijdenis**

**Zingen** NLB 726: 6

**Dankgebed en voorbeden**

**Collecte:**

1. KIA: Pastoraat
2. Groei en bloei van de gemeente

**Zingen** NLB 791: 1, 4, 5 en 6

**Zegen**

**1<sup>e</sup> collecte**

Deze collecte kunt u overmaken op:  
NL 87 INGB 0000 3530 86 t.n.v. diaconie  
Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel  
o.v.v. ArkRank

QR Code 1e collecte:



**2<sup>e</sup> collecte**

Uw bijdrage kunt u overmaken op:  
NL 12 INGB 0000 5425 19 t.n.v. Protestantse  
Gemeente Krimpen aan den IJssel o.v.v. ArkRank

QR Code 2e collecte:

