

Bij de kerkdiensten

Deze zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel Eeuwigheidszondag genoemd. In de morgendienst gaan ds. Machiel van der Giessen, Dr. Gert den Hartogh en kerkelijk werker Willemieke Schippers-Kuijl gezamenlijk voor. We lezen in deze dienst 1 Korintiërs 13. Thema voor de verkondiging is (naar vers 8a) *De liefde zal nooit vergaan*. In dat licht gedenken we allen, die ons vanuit de kring van de gemeente zijn ontvallen en zullen hun namen genoemd worden.

In voorgaande jaren was het gebruikelijk, dat de kerkenraad familieleden uitnodigde om deze dienst bij te wonen. Helaas is het door alle Coronamaatregelen dit jaar niet mogelijk om alle betrokkenen in de dienst te ontvangen. Dat beschouwen we als een heel pijnlijke situatie.

Daarom is er op **zaterdagavond 21 november** in de Ark een extra 'Open Kerk' in de vorm van een '*Tijd voor Gedenken*'. Van 19.00-20.30 uur is de Ark open om eenieder in de gelegenheid te stellen op eigen wijze te gedenken. Dat kan door een persoonlijk moment van gedenken en bezinning, een kaarsje aansteken, een voorbede aanreiken (die in de dienst van zondagmorgen een plaats zal krijgen in de voorbeden) of anderszins. De kerk is open voor allen, die in deze Coronatijd of eerder geraakt zijn door verlies, op welke wijze dan ook en juist ook in dit weekend herinnerd worden aan eigen verdriet. Uiteraard worden daarbij alle RIVM-richtlijnen in acht genomen. Dat betekent o.a. dat bij binnenkomst bezoekers geregistreerd zullen worden en er max. 30 personen tegelijkertijd in de kerkzaal mogen zijn en er mogelijk even gewacht moet worden.

Bij de avonddienst

In de avonddienst zal de bekende geschiedenis van Abrahams voorbede voor Sodom en Gomorra centraal staan. Een bekende episode uit het Oude Testament, waarin ons een tafereel wordt getoond van de 'Vader der gelovigen' die zich al sjacherend opwerpt als de pleitbezorger van de goddeloze steden. Lezend in deze

geschiedenis zou men gemakkelijk een gevoel van vervreemding kunnen krijgen, aangezien men zich immers de vraag kan stellen, wat wij vandaag de dag aan moeten met het verslag van de ondergang van deze twee steden. 'Sin cities' – om aan te haken bij de titel van een bekende film. Het zal echter blijken dat met behulp van het woord 'gerechtigheid' grip op het geheel gekregen kan worden en we er ook vandaag mee uit de voeten kunnen!

We hopen op een goede en gezegende dienst.

Een dienst bijwonen?

Graag weer een dienst bijwonen? Dat kan! Geef je op via de website (zie in de colofon onder aan de nieuwsbrief) of per telefoon 06- 57250882. Er is een mogelijkheid om voor meerdere zondagen in te schrijven. Ook kunnen meerdere personen opgegeven worden. Uiteraard zijn er beperkende maatregelen zoals 1,5 meter uit elkaar zitten. En toch bent u, ben jij, van harte welkom!

Als u zich heeft aangemeld en onverhoopt tóch niet naar een dienst kunt komen, wilt u ons daarvan dan op de hoogte stellen door even te bellen of een mailtje te sturen? Dan kunnen wij iemand anders in uw plaats laten komen. Soms moeten we mensen teleurstellen omdat het aantal is bereikt (30 mensen!! Dat is maar weinig!!). Dus elke plaats is er één. Vast bedankt

Kindernevendienst thuis



Hallo jongens en meisjes, rara wat is dit? Dier - grijs - slurf? En.. hemellichaam – warmte – geel? Dat gaat natuurlijk over een olifant en de zon! Had je het goed? Vandaag gaat het in het bijbelverhaal over Liefde. Kun jij drie woorden hierbij bedenken? Paulus schrijft in de Bijbel over liefde en heeft heel veel woorden nodig om precies te vertellen wat nu eigenlijk liefde is. Deze woorden zijn wel heel bekend geworden. Er wordt veel over geschreven in boeken en gedichten. Er wordt veel over gepreikt en gezongen. Misschien ken je deze woorden ook wel, Geloof, Hoop en Liefde, dat komt ook uit het bijbelgedeelte van deze zondag. Lees je mee met een nieuw verhaal over Jason en Marius?

Er is vandaag geen kindernevendienst in de kerk.

Vandaag is een speciale dienst waarin mensen uit de gemeente hun *geliefden* herdenken die ze moeten missen omdat ze overleden zijn. Er wordt voor hen een kaars aangestoken. Steek jij thuis ook een kaarsje aan om aan iemand te denken die je moet missen? Fijn! Groetjes van de leiding.

Collecten

De eerste collecte is bestemd voor KIA – Pastoraat Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar. Natuurlijk binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor, een begrijpend woord, een hand op de schouder. Op deze Eeuwighedszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van de overledenen. De kerk toont haar menselijk gezicht aan iedereen die er voor open staat. Nogal wat gemeenten hebben minder formatieruimte voor de predikant(en), terwijl het aantal uitvaarten vanuit de kerk niet afneemt. Het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden kan een oplossing zijn. De Protestantse Kerk biedt hiervoor trainingen aan. Met deze collecte maakt u het ontwikkelen van deze en andere trainingen mogelijk.

De tweede collecte is bestemd voor de groei en bloei van de gemeente. En voor o.a. de extra kosten die worden gemaakt voor het streamen van de diensten. Wilt u digitaal geld overmaken? Dat leest u op de laatste bladzijde van deze nieuwsbrief.

Alle collecten van harte bij u aanbevolen!

Weekagenda

Zaterdag 21 november

19.00-20.30 uur: Open Kerk in de Kerk- Tijd voor gedenken (Ark)

Maandag 23 november

20.15 uur: Online-Vergadering Cie-'Herindeling'

Zondag 29 november 2020 Eerste Advent

10.00 uur: Ds. F. Renes, Rotterdam

18.30 uur: Ds. J. Verboom in de IJsseldijkkerk,

Follow Me – Fun-avond van 16 november

“Directie en medewerkers van het Hoogeboom College zitten met de handen in het haar. Het land is vanwege een virusuitbraak platgelegd en scholen moeten over op digitaal thuisonderwijs.

En precies op dat moment is de ICT-manager van de school, Pieter de Roon, plotseling verdwenen. Het is niks voor De Roon om zomaar te verdwijnen.... Elk teken van leven ontbreekt.

Jullie zijn ingeschakeld om de school te helpen bij het vinden van de Roon en het oplossen van dit mysterie”.

Met deze opdracht gingen de drie groepen van de Follow Me online op pad. Via de whatsappgroepen kregen de groepen filmpjes en foto's met daarin hints die hen steeds verder op weg hielpen. Een uur lang werd er online gepuzzeld, gepeinsd, geploeterd en samengewerkt.

Uiteindelijk lukte het alle drie de groepen om Pieter de Roon op te sporen en dit bij de directeur van de school te melden.

Wat was het leuk om ook op deze manier elkaar te ontmoeten. De Follow Me mentorcatechese staat dit seizoen natuurlijk in het teken van het beter leren kennen van Jezus. Door met elkaar de bijbel te lezen en te praten over Hem proberen we steeds meer over Jezus te weten te komen. Maar Jezus leren kennen willen we ook bereiken door elkaar te leren kennen. Daarom hebben we naast inhoudelijke mentoravonden af en toe een “Fun-avond”.

En deze avond wás Fun!

Pieter bleek in het zonnige Thailand te zitten. De winnende groep riep enthousiast: “De volgende “Fun-avond” gaan we Thais eten!”. Dit zal voorlopig helaas niet gaan... We houden het maar even bij taai-taai!

Elise en Jane, groep 3

Wie wil er lezen?

Sinds enkele maanden zijn wij voorzichtig gestart met de inzet van lectoren tijdens de ochtenddiensten. Een aantal gemeenteleden heeft zich hiervoor aangemeld, maar graag zou ik deze lectorenlijst nog wat uitbreiden.

Voordat ik het rooster van 2021 ga maken waag ik mij nog een keer aan deze oproep.

Wie wil als lector, eens in de zoveel weken, de schriftlezing verzorgen tijdens de ochtenddienst.

Stuur een reactie naar arkrank.roosters@gmail.com

Ik zie de aanmeldingen met belangstelling tegemoet.

Marjan Zwart, Ouderling Eredienst

Wie draagt u voor, voor de kerkenraad?

Vanaf volgende week gaan we op zoek naar nieuwe ambtsdragers. Om alle vacatures in de kerkenraad weer te vervullen, gaan we op zoek naar **vijf pastorale ouderlingen, één jeugdouderling en één ouderling vorming en toerusting**. Bij deze zoektocht hebben we de hulp van de hele gemeente nodig: kent u iemand die geschikt is om mogelijk een van deze vacatures te vervullen? Geef deze naam of namen dan door aan de kerkenraad via scriba1.arkrank@gmail.com.

Denk niet te snel 'hij zal het wel niet doen' of 'zij heeft er geen tijd voor': alle namen zijn van harte welkom! In de komende weken komt er meer informatie over de termijn waarop de namen uiterlijk kunnen worden ingediend en hoe het vervolgproces eruit ziet.

Voor nu is het belangrijkste: lever alle namen van potentiële kerkenraadsleden in via scriba1.arkrank@gmail.com!

Wilt u mee helpen/zoeken ?

Als diaconie hebben we de afgelopen week van twee gemeenteleden het verzoek gekregen hen te helpen met het zoeken naar een baan. We zien dat de coronatijd op heel veel manieren invloed heeft op een ieders leven, zo ook voor deze mensen.

Gezocht wordt een betrekking voor een:

- vrachtwagenchauffeur, in het bezit van rijbewijs C en Code 95. Bij voorkeur voor 40 uur en dagdiensten.
- huishoudelijke hulp, vanaf 1 ochtend in de week.

Weet u waar deze mensen mogelijk kunnen solliciteren, of heeft u zelf behoefte aan nieuwe medewerkers/hulp laat het ons svp weten.

Mail of bel naar, Richard Burggraaf, rburggraaf@caiway.net, 06-51748524

Alvast bedankt namens uw diaconie.

P.S. als we ook iets voor u kunnen betekenen laat het ons dan weten, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

Samen in touw voor een nieuw gebouw

De "Actie boterletter", het ideale Sinterklaascadeau.

Nog geen boterletter(s) besteld? Het kan nog.



De bestelling/betaling, 7,50 per stuk, moet dan uiterlijk dinsdag 24 november binnen zijn

op: bankrekeningnummer is NL 40 INGB 0004 334909 (t.n.v.) Prot. Gem. Krimpen ad IJssel Wijkfonds De Ark). O.V.V. boterletter, achternaam, Adres/Straat.

Betaling / bestelling is ook mogelijk met onderstaande link en

QRcode: <https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=JByB6uPuwQD7jRCjICjib7HoKqFRm03z>



De betaalde / bestelde boterletters kunnen op vrijdag 27 november tussen 19.00 uur en 20.00 uur of zaterdag 28 november tussen 11.00 uur en 12.00 uur worden afgehaald in de Ark. Wij rekenen op een smakelijke en succesvolle actie!

Voor meer informatie: Johan v.d. Niet: 06-42657996
Fondswerving cie

Digitaal bijdragen aan de collecten?

Er zijn 3 manieren van betalen: handmatig overschrijven, QR code en betaalverzoek. Mocht het betaalverzoek niet werken, deze is ook terugvinden in de mail.

Bankgegevens: 1e collecte

NL 87 INGB 0000 3530 86 t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel o.v.v. ArkRank (let op: dit is een gewijzigd bankrekeningnummer!)

Betaalverzoek collecte 1 (diaconie):

<https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=D9K38z46si9dNO9WyjFHwqKUIAC6uz>

QR Code 1e collecte:



Bankgegevens: 2e collecte

NL 12 INGB 0000 5425 19 t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel o.v.v. ArkRank (let op: dit is een gewijzigd bankrekeningnummer!)

Betaalverzoek collecte 2 (groei en bloei):

<https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=0l6zG2c1wWJlpsJHUrAfg3AbkHBguHP>

QR Code 2e collecte:



ARKRANK
GEMEENTE

Predikanten:

Ds. M.D. van der Giessen
Hoflaan 37, 2926 RC Krimpen a/d IJssel
tel. 0180-471117, mdvandergiessen@freeler.nl

Dr. G. den Hartogh
De Vroedschap 30, 2922 VC Krimpen a/d IJssel
tel. 0180-721130, speltenborch@gmail.com

Contactgegevens pastoraat

tel. 06-57250882, pastoraat.arkrank@gmail.com

Kopij ArkRank Nieuwsbrief

Lever eventuele kopij vóór donderdag **18.00** uur in bij nieuwsbrief.arkrank@gmail.com

Digitale Nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen? Mail dan ook nieuwsbrief.arkrank@gmail.com

Beam-team mailadres

beamer.arkrank@gmail.com

Website ArkRank

www.derankkrimpen.nl