

Liturgie donderdag 31 december 2020 Oudjaarsdag

00. Woord van welkom

01. Intochtslied: 96: 1, 6 en 7

1 Zingt voor den Heer op nieuwe wijze,
zing aarde, zing zijn naam ten prijze,
boodschap zijn heil van dag tot dag,
wek bij de volken diep ontzag
voor 't wonder van zijn gunstbewijzen.

6 In 't lied dat klinkt als Hij zal komen
zijn aard' en hemel opgenomen,
de zee herhaalt het duizendvoud
en door de stilte van het woud
weerklinkt het loflied van de bomen.

7 Zo zal zijn koninkrijk beginnen.
De Rechter rijdt de wereld binnen,
Hij richt de aarde naar zijn recht,
het pleit der volken wordt beslecht.
Zijn trouw en waarheid overwinnen

02. Stil gebed

03. Bemoediging en groet

04. Loflied: Luisterlied: Lichtstad met uw paarlen poorten (1 en 2)

<https://www.youtube.com/watch?v=zS6VxuyN448>

Lichtstad met uw paarlen poorten
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

05. Gebed

06. Schriftlezing 1: Jesaja 65: 17-25

Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was raakt in vergetelheid,

het komt niemand ooit nog voor de geest. Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde.

Dan zal ik over Jeruzalem jubelen en mij verblijden over mijn volk.

Geen geweene of geweeklaag wordt daar nog gehoord. Geen zuigeling zal daar meer zijn die slechts enkele dagen leeft, geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit; want een kind zal pas sterven als honderdjarige, en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt.

Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen, wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten; in wat zij bouwen zal geen ander wonen, van wat zij planten zal geen ander eten.

Want de jaren van mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom; mijn uitverkorenen zullen zelf genieten van het werk van hun handen. Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. Zij zullen, met heel hun nageslacht, een volk zijn dat door de HEER is gezegend. Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen, ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken. Wolf en lam zullen samen weiden, een leeuw en een rund eten beide stro en een slang zal zich voeden met stof. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg –zegt de HEER.

07. Lied: Ik zag de hemel nieuw (Mel. Psalm 87)

Ik zag de hemel nieuw en nieuw de aarde:
de eerste schepping was voorbij gegaan,
er was geen zee – haar dreigen is gedaan,
nu onze God als Heer zich openbaarde.

En uit de hemel zag ik nederdalen,
de heil'ge stad, een nieuw Jeruzalem,
getooid zoals een bruid, versierd voor Hem
wiens gramschap brandde in zeven gouden schalen.

De Here zelf zal al hun tranen drogen,
dood, rouw en moeite hebben afgedaan;
de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
Zij zullen zingende het Lam verhogen.

Ik geef wie dorst heeft van het levend water:
Hij mag zich laven aan de levensbron!
'k Zal hem een God zijn en hij Mij een zoon.
Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste.

08. Schriftlezing 2: Openbaring 21: 1-7; 22: 6 en 7; 12-14; 16-21

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 'Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.'

Hij die op de troon zat zei: 'Alles maak ik nieuw!' – Ik hoorde zeggen: 'Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.' – Toen zei hij tegen mij: 'Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron van water dat leven geeft. Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn.

Toen zei hij tegen mij: 'Wat hier gezegd is, is betrouwbaar en waar. De Heer, de God die profeten bezielt, heeft zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet.'

'Ik kom spoedig!' Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek.

Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan.

De Geest en de bruid zeggen: 'Kom!' Laat wie luistert zeggen: 'Kom!' Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft.

Ik verklaar tegenover eenieder die de profetie van dit boek hoort: als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn; en als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, zoals die in dit boek beschreven zijn.

Hij die van deze dingen getuigt, zegt: 'Ja, ik kom spoedig!

Amen. Kom, Heer Jezus!

De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.

09. VERKONDIGING

10. Luisterlied: Er is een dag

<https://www.youtube.com/watch?v= aMyWk4ooBs>

Er is een dag
Waar al wat leeft al lang op wacht,
Een dag van blijdschap,
Als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag,
Dan komt de Heer en haalt zijn bruid,
Die rein en stralend
Opgaat in zijn heerlijkheid.

Spoedig zullen wij Hem zien
En voor altijd op Hem lijken
En Jezus kennen
Zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
Want wij zullen met Hem leven
In zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!

Er klinkt geschal,
Wanneer de graven opengaan
En doden opstaan,
Voor eeuwig levend door zijn kracht.
Hun aardse tent
Wordt nu bekleed met heerlijkheid,
De dood verzwolgen,
Overwonnen voor altijd.

Dus kijk omhoog
En zie wat nog verborgen is,
Maar wat beloofd is,

Dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt,
Weet dat het maar voor even is.
Als Jezus terugkomt,
Deel je in zijn heerlijkheid.

11. Geloofsbelijdenis

12. Lied: 769: 1 en 6

- 1 Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.

Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gist'ren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

13. Dankzegging en voorbeden

14. Collectemoment: Luisterlied: Wanneer komt de dag

<https://www.youtube.com/watch?v=SYtnT-KJ4BA>

Wanneer komt de dag? Wanneer, o God,
zal de nacht voorgoed ten einde zijn?
Komt de tijd dat alles anders wordt,
er geen tranen en geen rouw meer zijn?

Iedereen zal zien hoe Jezus komt
op de wolken met bazuingeschal.
Vol van luister, stralend als de zon;
Heer, hoe lang nog voor U komen zal?

Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet!
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed.
Dan kniel ik neer,
voor U mijn Heer.
Jezus, wacht toch niet langer, kom!

Heer, wij zien met groot verlangen uit
naar het eeuwig koninkrijk van God.
Waar uw kerk zal stralen als uw bruid;
met haar bruidegom verenigd wordt.

Hef je handen op en kijk omhoog.
Prijs de Heer, aanbid hem met ontzag,
met een brandend hart vervuld van hoop.
Jezus komt. Er is een nieuwe dag!

Niets is beter dan bij U te zijn.
Wat een vreugde om te leven zonder pijn.
Dan kniel ik neer,
voor U mijn Heer.
Jezus, wacht toch niet langer, kom!
Jezus, wacht toch niet langer, kom!

15. Slotzang: Lied 725: 1, 3 en 4

Gij boden ronds Gods troon,
die van Zijn aangezicht,
de weerglans verder draagt,
op vleugels van het licht,
draagt met Uw stem,
mijn leven lang vol van gezang,
om Hem mag zijn.

Gij heiligen van hier,
zing met uw aardse stem
hoezeer uw hart verlangt
naar 't nieuw Jeruzalem.
Hef dan het hoofd
en leef voorgoed
haar tegemoet.
God zij geloofd.

Ook ik zing voluit mee,
de glorie van de naam,
met hart en ziel ben ik,
Zijn liefde toegedaan,
dat tot het eind,
mijn leven lang vol van gezang,
om Hem mag zijn.

16. Uitzending en zegen

17. Hallelujah-chorus, uit: The Messiah (Georg Friedrich Händel): <https://www.youtube.com/watch?v=Ga9Pj4wr18g>